

En hälsning till deltagarna vid FFN:s 30-årsjubileum i Lampeland 2018

Jag vill först tacka för inbjudan till jubiléet! Tyvärr har jag inte möjlighet att närvara, men vill ändå delta med en kort resumé över mina nu 45-åriga kontakter med finskstövarentusiaster i Norge.

Det började tidigt på 1970-talet, när jag som avelsråd för finska stövare i Sverige kontaktades av bland andra skeppsredaren Arnfinn Stange. Hans far Harald Stange var en av de första finskstövaruppfödarna i Norge i början av 1940-talet. Hans hundar kom att bli grunden till det som senare kallades den gamla norska finskstövarstammen. En annan flitig och långvarig kontakt från den tiden var Ole Fekjan, Flesberg.

1981 bildade vi Svenska Finskstövarföreningen i min hemby Måttsund i norra Sverige. Kontakterna med Norge ökade och 1984 bjöds SFF in till en mycket välbesökt finskstövarträff i Sandefjord. Jag hämtades på flygplatsen av avelsrådet Gunnar Juvet. Det första han ville bjuda på var våfflor uppe i Holmenkollen. Därefter blev det middag i Gunnars hem, med vacker utsikt över Oslofjorden. Senare på kvällen hämtades jag där av Ole Fekjan, också han dåvarande avelsråd, för vidare transport till mötesplatsen Sandefjord. Dagen därpå hade vi en skön tur i båt ute på havet med några av Oles vänner. En bra uppladdning inför morgondagens möte! Sandefjordsmötet visade verkligen vilken hetta det fanns i finskstövarmiljön i Norge. Hundratalet mycket "hungriga" personer var samlade. Finska stövarklubben ledning representerades av ordföranden Ahti Ketoja och sekreteraren Juhani Kauppinen. Svenska Finskstövarföreningens ordförande Åke Sandström anslöt senare.

Jag inledde med en analys av finska stövarens jaktprovresultat i de tre nordiska länderna, där det visade sig att de norska hundarna hade klart sämre provresultat än i grannländerna. I diskussionen efteråt framfördes de norska terrängförhållandena som trolig orsak till skillnaden. Framtiden, när den mer organiserade aveln började ge resultat, skulle visa på något annat! Min sammanfattning av mötet var: Det kommer att hända saker inom finskstövarrasen i Norge!

1988 kom svaret, Finskstöverforeningen Norge bildades! Vi hade många kontakter mellan våra länder före bildandet och under de följande åren, både organisatoriskt och på det personliga planet. På det sättet kunde SFF via egna erfarenheter ge råd om det kärvade på något område inom den nya organisationen.

Ett sådant tillfälle var det i september 2005, när FFN hade det tungt och bad om råd. Jag flög till Gardemoen, där Geir Bakkestuen väntade. Under en timmes resa hem till honom ventilerades både stort och smått. Efter middagsmaten fick jag också läsa godnattsaga för familjen Bakkestuens yngsta son, som trots att sagan inte var ur en finskstövarbok idag är en inbiten rasentusiast. Dagen därpå bjöds det på jakt i fårrika marker med bland andra Geirs Dubbelchampion Kuturan Mira, Sam Samuelsens Dubbelchampion Bälla och Oscar W Nilssens Utställningschampion Stensåsens Jalmar.

Efter jakten samlades vi tillsammans med FFN's styrelse hemma hos Oscar W Nilssen i Löten, där vi efter en alldeles förträfflig utspisning med får i kål diskuterade föreningens möjligheter

att gå vidare på bästa sätt. Jag överlät ett stort antal dokument från SFF:s verksamhet med underlag för hur vi löst våra uppgifter i med- och motgång.

Vid den tiden skrev jag också på boken Finska stövare i Norden och behövde en kontaktperson i Norge. Tipset om att fråga Leif Håkon Berg visade sig vara en fullträff. Jag beställde material, Leif Håkon levererade med entusiasm och ambition. Hans bidrag var ovärderliga. Stort tack, Leif Håkon!

Ett annat starkt minne från vårt samarbete är den stora rasträffen i Strömstad slutet av maj 2012, ett arrangemang som initierades av FFN. Ledande personer inom avel och organisationer från Norge, Finland och Sverige medverkade med kvalificerade föreläsningar, samtidigt som de norska och svenska rasföreningarna passade på att genomföra sina årsmöten.

För min del har kontakterna över gränsen bland annat resulterat att jag nu har en ung norskfödd finskstövartik i hemmet, tillsammans med hennes morfar som har en norsk far.

Med dessa korta minnesbilder från ett mycket omfattande samarbete vill jag tacka både kända och okända rasentusiaster för allt arbete ni lagt ned för att utveckla finska stövaren till vad den är idag, den mest framgångsrika stövarrasen i alla nordiska länder, och uppmana till fortsatt lagarbete för rasens bästa!

Tack också för FFN:s första utdelade förtjänsttecken, som jag tilldelades 2010! Det värmdede!

Allan Bergström, Luleå



Allan Bergström bekantar sig 2006 med sin nya valp Bossmålas Eko, vars far var norskägda INT UCH NO JCH NO UCH SE UCH Lilleskogens Mikki



2015 Hämtas nästa valp Rimskogens Silva, denna gång i Norge. Bossmålas Eko är valpens morfar